

Van het bestuur

Dit is de tweede nieuwsbrief, waarmee wij u willen informeren over de voortgang van ons werk. Ondertussen is ook ons jaarverslag over 2017 en 2018 gepubliceerd, waarin u ook geïnformeerd wordt. Deze nieuwsbrief vindt u op onze website <http://www.casanadar.nl/>

We beperken ons in deze nieuwsbrief tot datgene wat niet in het jaarverslag staat. Wel over een bezoek van een bestuursdelegatie aan Nadar, iets over het dorp Nadar en natuurlijk iets over onze financiën. Vanaf deze nieuwsbrief schrijven de kinderen telkens een verhaaltje, waarin ze iets over zichzelf vertellen. Dit keer een verhaaltje van Brigita. Veel leesplezier.

Van de penningmeester

Zoals u in het jaarverslag kunt lezen hebben we in 2018 een mooi startbudget bij elkaar mogen sparen. Inmiddels hebben we een vaste groep van 20 donateurs en een bedrijf, die periodiek een bedrag overmaken. Daarnaast enkele personen die incidenteel doneren en komt er via Geef.nl elke maand een bedragje binnen. En niet te vergeten de CGK Ermelo, die we gerust onze hoofdsponsor mogen noemen. Inmiddels hebben we ook van de Herv. Gemeente in Aalst en van de Kringloopwinkel in Ermelo een mooi bedrag ontvangen. Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen waarmee u ons werk mogelijk maakt. Sinds 1 januari 2019 is de steunverlening door Stichting Casa Nadar een feit en maken we maandelijks een bedrag over.

Bezoek Nadar

In november zijn Hetty en ikzelf (Ada) naar Nadar geweest voor een bezoek aan Brigita, Magdalena en Loti die wij via de Stichting Casa Nadar ondersteunen. We arriveren in de avond bij ons hotel en gaan eerst wat eten en drinken en dan slapen. De volgende dag reizen we een klein stukje om bij Brigita, Magdalena en Loti te komen.



We ontmoeten ze bij de kerk waar zij aan verbonden zijn. Daar worden we hartelijk ontvangen en maken samen de kerkdienst mee. Na de dienst gaan we met de kinderen en Magda, hun moeder, bij Adriana de begeleidster van het gezin koffie drinken, en eten we met de gehele familie mee. De mensen zijn zo hartelijk en gastvrij. Daarna hebben we het huis bekeken, want we hadden het nog niet gezien sinds de verbouwing klaar is. Wat fijn dat we de kinderen een veilig thuis kunnen bieden, dankzij de steun van, kerken, bedrijven, particulieren e.t.c., dankbaar aan God omdat hij de harten van mensen bewerkt zodat we kunnen omzien naar dit gezin en ze zo een toekomst kunnen geven.

De volgende dag hebben we een gesprek met Adriana hoe het gaat met de kinderen. De kinderen doen goed hun best op school en proberen moeder thuis ook nog te helpen. Brigita zit op een internaat omdat het reizen niet mogelijk is via openbaar vervoer, en zij anders geen vervolg onderwijs kan volgen. Magdalena en Loti zitten nog in Spinus op school, een dorpje een paar

kilometer verderop. Voor Adriana is het een intensieve taak om, naast haar eigen gezin en haar werk als onderwijzeres, het gezin te mogen begeleiden. Maar zoals ze zelf zegt, God heeft dit gezin op mijn pad geplaatst en vanuit mijn hart en opdracht van Hem begeleid ik deze kinderen en hun moeder.

Hoe dankbaar zijn wij God, als stichting, dat Hij Adriana op ons pad heeft gebracht en haar kan/wil gebruiken voor dit gezin.

Hetty en ik zien terug op waardevolle en mooie dagen, die we door mochten brengen met Adriana, Magda, Brigita, Magdalena en Loti.





Wie is Brigita

Mijn naam is Brigita en ik ben 17 jaar oud. Mijn familie bestaat naast mij uit mijn zusje Magdalena, mijn broertje Loti en mijn moeder Magda. Ik zit nu in de 10^e klas* van Colegiul Economic Partenie Cosma, mijn school in Oradea. Ik volg daar het profiel kok-ober. De lessen die ik erg leuk vind zijn Roemeens, lichamelijke opvoeding en psychologie. Later wil ik kok worden en mijn eigen restaurant hebben. Mijn lievelingseten is aardappelpuree met schnitzel en koolsalade.

Mijn geloof in God is heel erg groot, omdat Hij ons Erwin en Ruth heeft gegeven in een situatie die heel erg naar was, en zij ons hebben geholpen met alles. Zo heb ik God leren kennen. Tot de dag van vandaag ben ik God dankbaar dat hij Erwin en Ruth op mijn pad heeft gebracht. Ik ben eigenlijk Orthodox, maar ik ga naar de pinksterkerk in Nadar. Dat vind ik heel erg fijn. Ik houd ervan om te wandelen door het dorp of het bos. Een hobby van me is kleuren. Muziek is dagelijks aanwezig in mijn leven, en ik luister naar allerlei soorten muziek, afhankelijk van hoe ik me voel. Soms Nederlands, Roemeens, Engels en andere talen. Ik houd van honden, walvissen en schildpadden.

**Het Roemeense systeem telt door vanaf klas 1 van de kleuterschool tot de 14^e klas, voortgezet onderwijs. De lagere school gaat tot klas 8. Brigita zit dus in klas 10; het 2 jaar op voortgezet onderwijs.*

Over Nadar



Nadar is één van de dorpen van de kleine gemeente Spinus. Het ligt helemaal in het westen vlakbij de Hongaarse grens. Het dorp kent slechts 1 verharde en 1 zandweg. Er wonen zo'n 230 mensen. Daarvan zijn er 16 kinderen die naar de lagere school gaan. Er is veel landbouw, maar de meeste families hebben ook een reguliere baan nodig. Dan nog kan men zich amper redden. Dokterskosten bijvoorbeeld zijn vaak een probleem. Bijna iedereen heeft een tuin voor groente. Ook Magda en de kinderen zullen dit nu moeten doen. Daarnaast heeft Magda achter het huis een stuk land om maïs te verbouwen voor varkens. Die ze zelf ook zal gaan houden op den duur. Vlak

achter Magda's huis staat de kerk waar ze naartoe gaan.

Op de foto de doorgaande weg door Nadar. Rechts is nog net een stukje van hun huis te zien.

Hoop voor kinderen en oog voor het milieu?

Ja, dat kan heel goed samen gaan, namelijk door het recyclen van lege inktcartridges of toners.

Als u uw inktcartridges of toners besteld bij 123inkt, kunt u kosteloos de lege weer terugsturen en krijgt u korting op uw bestelling of er wordt een bedrag gedoneert aan een goed doel, zoals Casa Nadar.

Kijk op <https://www.123inkt.nl/page/recycle.html> hoe het werkt.

Dit is een uitgave van de Stichting Casa Nadar en verschijnt ongeveer vier keer per jaar middels publicatie op de website en toezending aan donateurs en andere belangstellenden.

Wilt u deze niet meer ontvangen, beantwoord dan de mail waarmee u deze nieuwsbrief hebt ontvangen en u wordt uitgeschreven.

Adres Stichting Casa Nadar: Oogstweg 20, 3899BK Zeewolde | www.casanadar.nl | info@casanadar.nl